

## Manifest

konst är att släppa fiskyngel och se om de klarar sig själva  
konst är regnande fragment som bildar materia  
konst är att göra överkligheten verklig  
konst är blodet som åker upp i ansiktet och vägrar försvinna  
konst är skitsnacket tanterna snöar in på när de väljer att gå som katten kring het gröt  
konst är vad är det med konsten som gör så ont  
konst är att blunda när man går över E6:an konst är att öppna dem mitt i  
konst är att utnyttja sentimentaliteten  
konst är att luras  
konst är att provocera fram det som inte är okej  
konst är att börja tvivla  
konst är att få andra att tvivla  
konst är att lämna frågetecken i snigelspår  
konst är när betraktaren berättar svaren  
konst är att överrumpla sig själv  
konst är när man sitter och väntar på tåget och helt plötsligt får reda på en annan människas dröm;  
att klappa en tiger. Konsten är den bilden  
konst är att frustrera sig och ligga på en filt och drömma om att skulptera om filten till en grå hund  
konst är att tänka så mycket på ett projekt att det känns som om man redan har gjort allt när man  
skall börja  
konst är att slå sig själv i huvudet med sig själv  
konst är som att frenetiskt kedjeröka när man försöker glömma bort vem man är  
konst är att drömma om en dag av vit sömn  
konst är att tro på saker som man inte kan se  
konst är att bara tro på saker som man kan se  
konst är klia på obefintliga eksem tills de blommar upp  
konst är att se på sig själv ur någon annans blick  
konst är att stå upp för det obehagliga  
konst är att gömma sig i ett hörn och ändå få chansen till en applåd  
konst är att andas ut efter en stor förolämpning och ett förlåt  
konst är att alltid teckna i fel block  
konst är att leta efter ett sammanhang så till den milda grad länge att man blir alldeles matt  
konst är att leta efter ett sammanhang så till den milda grad länge att man blir alldeles förbannad  
och går iväg och sprutar ketchup på sin korb tills korven inte syns länge för all ketchup  
konst är att hitta ett trasigt cykelhjul och bygga en speldosa av det i huvudet  
konst är att inte ha någon plan  
konst är en efterkonstruktion  
konst är att ha något att förlora  
konst är att spela klädpoker och inte veta vilka underbrallor man tog på sig i morse  
konst är att tappa tråde och göra bort sig  
konst är att åka förbi sin hemstad utan att kliva av och rota i kakburken längst in i skafferiet hos  
farbror och faster  
konst är att göra precis det och inte säga tack  
konst är att säga tack  
konst är bulemi, hetsätning, jojo-bantning  
konst är att pendla mellan övermod och panikrädsla  
konst är att låtsas som att ingenting handlar om en själv  
konst är att steka fisk utan att sätta på fläkten  
konst är att tappa nakenbilder på sig själv i korridoren upp mot något kyskt  
konst är att köra på trots att man har en blodfylld tampong i vänstra jackfickan  
konst är att höra en kvinna sjunga en sång på turkiska när man står och väntar på bussen och  
näsan har blivit stel av mörker och vinter och det är en kvart kvar tills bussen kommer, konst är att  
flytta in den okända kvinnans barmhärtiga röst som flyger

konst är att få möjligheten att vara antingen George W Bush eller en leråker  
konst är när man kan se på ärriga ögonbryn att det har läkt ett sår  
konst är älska en frostsadad hand för att den är mer än ett löfte om kött och blod, den är en historia om insidan  
konst är koskit och långsökta metaforer  
konst är en plastnapp för mig som vill vara något men inte kan ha ett normalt jobb  
konst är att fortsätta skriva om vad konst är trots att man har kramp i sina skitiga fingrar och egentligen bara vill se en dålig film och äta vingummin  
konst är att drömma om att kunna sluta när det är som roligast  
konst är att vilja sluta när det är som roligast  
konst är att bli ignorerad och ignorera tillbaka  
konst är att inte kunna slänga busskvitton från sommaren 2002 för att det hände något då  
konst är att tvätta håret i diskhon och känna vattnet som rinner längs armen ner mot armbågen och att ha schampo i ögonen och en handduk som luktar disktrasa  
konst är att sitta på café och lyssna på en vän som älskar att säga "straffknulla" och "knulla mig hårt" i örat på en gammal dam som kanske hade glömt bort vad hon ville  
konst är att önska skiten ur någon speciell men låtsas som att det gäller alla  
konst är att vara ful trots att det inte är okej  
konst är att sluta fjäska men ändå vänta sig fjäsk  
konst är den där överjävliga känslan av att man måste vara en vit kub  
konst är regler som skall brytas  
konst är motsatsen till ekvationer/platonsk kärlek/blodpudding/disciplin och hovgradering  
konst är motsatsen till det motsatta  
konst är förihelvete  
konst är det vi aldrig orkar befatta oss med  
konst är ingen tävling  
konst är att bli besatt av någon som egentligen inte är värd det bara för att man vill ha sex  
konst är att gå i trappuppgångar trots att man är rädd för smutsiga ytterdörrar  
konst är att elda upp arméns fåniga kostymer och sina egna converse  
konst är att hävda helt fel saker bara för att man kan  
konst är behöver inte vara okej men  
konst behöver brinna  
konst är att fråga sina föräldrar om nazistsymbolerna i morfars gamla byrå  
konst är att ha fötterna mot sitsen på bussen  
konst är att ta ner dem  
konst är att vara så jävla tråkig att man behöver gå in på muséetoaletten och kladda ner väggarna med en röd tuchpenna  
konst är att ha en baktanke med ett leende  
konst är att erkänna det  
konst är att göra som SHREK, göra ljustakar av sitt öronvax  
konst är att raka av sig håret för att man är för snäll för att passa i lugg  
konst är den äckliga associationen en gubbe fick av ovanstående mening  
konst är att få träsmak i rumpan när man vill gå

Maja Ivarsson 2007-02-12

Maja studerade på Konstskolan Munka 2005-2007